



Midden Spanje

Van Burgos tot Toledo

30 MAART - 12 APRIL 2024

Castilië, het klinkt allicht bekend in de oren, maar wat is Castilië nu juist? Onze trip door het noorden van Spanje tot het centrum ervan, kent enkel hoogtepunten en toppers van kunst en cultuur. Gezellige antieke steden, majestueuze paleizen uit het Unesco-werelderfgoed, prachtige kathedralen en een ongekend mooi berglandschap ontbreken niet op deze niet te missen reis. We begeven ons dan ook naar de Spaanse hoogvlakte (de meseta) in Centraal Spanje. Onze tocht vangt aan in Burgos met zijn imposante kathedraal en vervolgens doen we de sublieme studentenstad Salamanca, het omwalde Avila, het indrukwekkendste kloosterpaleis El Escorial en Segovia met zijn prachtig bewaarde Aquaduct aan. Ook wereldstad Madrid en de stad van El Greco: Toledo aan de Taag, bezoeken we, om tenslotte te eindigen in Logroño, de hoofdstad van de Rioja.

Programma

Dag 1 Samenkomst op de camping aan de rand van Burgos, vlakbij het Parque de Fuentes Blancas, waar we even op adem kunnen komen en genieten van een welkomstdrink.

Dag 2 Onze eerste uitstap brengt ons al wandelend, met de bus (aan de ingang van de camping) of per fiets, naar Burgos, de stad van de "tapas" en het bruisende nachtleven. Een oude stad met een fantastische geschiedenis en fenomenale kathedraal die we uiteraard bezoeken. De rest van de stad biedt ook enorme prachtige monumenten en gebouwen die we met een

gids bezoeken. De Bourgondiërs onder ons kunnen hier al direct hun gading vinden, er wordt ruim vrije tijd voorzien.

Dag 3 Gezamenlijke uitstap naar het kartuizerklooster op wandelafstand van de camping. De kloosterkapel bevat prachtige Vlaamse glasramen en een prachtig witmarmeren mausoleum. Na de middag is er vrije tijd voorzien. Suggestie: verdere verkenning van Burgos, een wandeling langs de Arlanzón, de rivier die Burgos doormidden snijdt of gewoon genieten van de fantastische promenade van Burgos met zijn terrassen die de verschillende antieke

toegangspoorten van Burgos verbindt, allemaal op wandelafstand van de camping. 's Avonds gezamenlijk etentje op de camping met typische Spaanse gerechten.

Dag 4 Verplaatsing naar Salamanca (250 km). In de namiddag is er vrije tijd en een spel zonder grenzen op de camping. 's Avonds vindt briefing plaats.

Dag 5 Onder begeleiding van een gids verkennen we Salamanca, een van de meest charmante studentensteden die Spanje rijk is. We worden ongetwijfeld verleid door de drukke en zeer charmante Plaza Mayor en in het bijzonder de Mercado Central (typische overdekte markthal), de Romeinse brug bij de toegang van de stad, de nieuwe en de oude kathedraal (12e en 16e eeuw), de geplaveide straatjes waar de studenten flaneren en samenzitten. Doorheen de stad vind je normaal overal straatartiesten, vooral 's avonds!

Dag 6 We nemen de bus naar de stad Avila, werelderfgoed van Unesco. Het is gelegen aan de rivier de Adaja, op zowat 1.100 m hoogte en vlakbij de indrukwekkende bergkam Sierra de Gredos. De stad was sinds 700 AC een belangrijk centrum. In de 2e eeuw maakten de Romeinen er een zeer goed beschermde vestingstad van. In de 16e eeuw beleefde de stad het toppunt van zijn welvaart met de wolproductie en distributie. Dat was natuurlijk een bron van grote rijkdom en bijgevolg werden er dan ook vele kloosters en kerken in en om Avila gebouwd die heel goed bewaard werden. Het belangrijkste overblijfsel zijn de stadswallen.



Dag 7 Verplaatsing van Salamanca naar Madrid (220 km). De rest van de dag heb je vrij op de camping of vrije verkenning Madrid voor de liefhebbers.

Dag 8 We gaan met het openbaar vervoer naar het centrum, waar onze gids ons opwacht voor een geleid bezoek. Het hoeft geen betoog dat Madrid een wereld-erfgoedstad is. Niet toevallig is Madrid sinds de middeleeuwen van een eenvoudig Castiliaans dorpje uitgegroeid tot de koninklijke stad bij uitstek. Verschillende koningshuizen streden er om de kroon en vierden er hun grootste triomfen en dat laat zich merken. Van alle bezienswaardige monumenten bezoeken we met onze gids zeker het Palacio Real. Na de middag krijg je vrije tijd om de stad met zijn traditionele winkeltjes en restaurantjes en de overdekte markt in de buurt van de wereldwijd gekende Plaza Mayor verder te verkennen. Maar de Poort van Alcala is een minstens even belangrijke blikvanger.

Dag 9 Vrije dag, suggesties: extra dagje Madrid of genieten van de prachtige camping, het zwembad of een beetje rust.

Dag 10 Busuitstap naar El Escorial en het stadje Segovia. Het Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial is een van de belang-

rijkste kloosters in Spanje en de wereld, waar voor de bouw van het Palacio Real, de koningen verbleven. Het werd gebouwd door duizenden arbeiders en versierd door belangrijkste Spaanse kunstenaars.

Dag 11 Busuitstap naar Toledo, de stad van El Greco. De stad ligt langs de rivier de Taag en bevindt zich boven op een heuvelrug en biedt ongelooflijke uitzichten over de streek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hier verschillende paleizen, kathedraalen en kerken te bewonderen zijn. Onze gids neemt ons ongetwijfeld mee naar de gotische kathedraal en de Santo Tomé-kerk waar een van de belangrijkste werken van El Greco te bewonderen zijn. In de voormiddag is er een geleid bezoek en 's middags vrije tijd in de stad.

Dag 12 Verplaatsing naar Navarrete bij Logroño, de hoofdstad van de Rioja. Daar kunnen we in de namiddag nog een beetje rusten na een rit van meer dan 300 km.

Dag 13 's Morgens is er vrije tijd en voorbereiding voor de terugreis. 's Middags is er een verrassingsbezoek aan een echte Spaanse Bodega met bijhorende proeverij. En 's avonds is het afscheidsetentje op de camping.

Dag 14 Terugkeer naar huis. We verlaten de camping voor 12 u.

LEDENPRIJS

per persoon
(basis: 2 pers./eenheid): € 859

per bijkomende persoon
(vanaf 3de pers.): **Prijs op aanvraag**

alleenreizende: € 1.198
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden incl. taks en elektriciteit • rondleiding in Burgos, Salamanca, Avila, Madrid, Segovia, Toledo • toegang kartuizerklooster en El Escorial • bus uitstap Avila, El Escorial, Segovia, Toledo • OV Burgos, Salamanca, Madrid • bezoek en tasting bodega Rioja • 1 x Spaans diner, lunch Segovia, afscheidsetentje • welkomstdrink en 2 extra drinks • Reisbrochure.

REISBEGELEIDING

Roland April

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM

1 maart 2024

RESERVEREN

via www.vkt.be/reizen

Vragen over deze reis of nog geen lid?

travel@vkt.be of 09 223 77 91

