



Zweden

7 JUNI – 28 JUNI 2024

Door zuid en midden Zweden, in volle natuur en volop cultuur, zelfs bij de middernachtzon.

Zweden is ons bekend door de zelf ineen te steken meubelen, door de muziek, door menig detectivefilm of -serie, door de feestelijkheden bij de zonnewende en de vele natuurdocumentaires. Nu heb je de kans om dit allemaal van heel dichtbij te beleven en/of te leren kennen. In 22 dagen trekken we rond van het zuiden van Zweden naar het oosten en midden om terug te keren naar het westen en ons vertrekpunt. Ondertussen zul je kennis maken met het Zweeds design, de Zweedse thrillers en de Zweedse stijl van leven mee beleven. Voor een aantal bezoeken zullen we de fiets en het openbaar vervoer gebruiken.

Maak het
Midzomerfeest
vanop de eerste
rij mee!



Programma

Dag 1 Verwelkoming op de camping nabij Malmö.

Dag 2 Malmö is een ultramoderne stad en de derde grootste stad van Zweden. Het heeft een ouderwetse charme, is jong van geest en vol goede smaak maar ook soms slechte smaak. De stad biedt je cultuur, geschiedenis en innovatie aan. Onder begeleiding van een stadsgids zullen we de stad ontdekken.

Dag 3 We trekken door de provincie Skane met zijn prachtige kusten. Deze streek heeft ook in het binnenland een mooi groen, golvend agrarisch landschap. We slapen op een camping in Ystad.

Dag 4 Ystad is een oude kleine stad met mooie huizen in allerlei kleuren. De kasseistraten en pleinen liggen er rustig bij. En toch, is er veel fictieve criminaliteit. Kurt

Wallander is hier thuis, de hoofdrolspeler van een hele serie "Whodunit"-moordzaken die hij op unieke wijze altijd oplost. De hoogtepunten uit de boeken en het leven van de fictieve inspecteur Wallander zijn zeer herkenbaar. Een gids helpt ons om de stad te bezoeken in de voetsporen van deze beroemde detective.

Dag 5 We trekken verder noordwaarts naar de regio Smaland om Almhult te bereiken. Dit zou het 'echte Zweden' zijn. Hier vind je de kleine dorpen met hun rode huizen en het groene platteland.

Dag 6 In Almhult kunnen we niet voorbij IKEA met zijn museum en indrukwekkende logistieke faciliteiten. Even verderop is het centrum van de glasblazers met hun fantastisch warm ambacht en kunstcreaties uit gesmolten zand.

Dag 7 Verder noordoostwaarts komen we aan in Norrköping, een oude industriestad aan een baai van de Baltische zee.

Onderweg is de glasblazerij in de buurt van Kosta de moeite om te bezoeken.

Dag 8 Twee eeuwen geleden was Norrköping heel belangrijk voor de textielnijverheid.

Van de textielarbeid en het industrieel erfgoed krijgen we tijdens de rondleiding een zeer goed beeld. De oude stad was ooit een vikingburcht, er hangt nog altijd een bijzondere sfeer.

Dag 9 Hier nemen we even een rustdag en kunnen we volop genieten van de natuur rondom Norrköping.

Dag 10 We rijden verder noordoostwaarts door een groen en blauw landschap van meren en bossen op weg naar de hoofdstad van Zweden: Stockholm.



Dag 11 en 12 Stockholm is een gastvrije stad met een tolerante, inclusieve samenleving.

Er is een mooi evenwicht te vinden tussen de hedendaagse stad en zijn eeuwenoude geschiedenis. Het is een stad verspreid over 14 eilanden, dus water alom. Met een stads- gids maken we kennis met oud en nieuw in de stad. We bezoeken het maritiem museum en maken een boottocht door de stad. Even buiten de stad kunnen we het lokale Bokrijk en een beeldenmuseum bezoeken.

Dag 13 Nu reizen we naar het midden van Zweden, naar de regio Dalarna. We verblijven er aan de rand van het grote Siljanmeer, in het charmante dorpje Leksand.

Dag 14 In Dalarna is de rode kleur van huizen en schuren kenmerkend, tijdens onze uitstap met de bus zullen we dit zeker zien. We maken een uitstap naar de kopermijn van Falun, waar nog altijd de rode verf wordt gemaakt. Met de bus brengen we ook een bezoek aan Nusnäs. Hier gaan we kijken hoe die traditioneel handgeschilderde Dalahäst, het typische Dalarnapaardje gemaakt wordt.

Dag 15 en 16 In Leksand gaan de voorbereidingen van het grote midzomerfeest van start en hier mogen we bij zijn. De mensen gaan bloemen plukken en kransen maken, overal

wordt er muziek gemaakt en loopt men rond in hun traditionele klederdracht. De planting van de meiboom is het hoogtepunt.

Op de tweede dag van de midzomer viering is het wat kleinschaliger, maar nog steeds gezellig. We nemen deel aan het dorpsfeest tot in de vroege uurtjes.

Dag 17 Rustdag. Eventueel een bezoekje aan de knäckebröd fabriek of een fietstochtje naar een van de charmante idyllische dorpen in de omgeving.

Dag 18 We trekken verder westwaarts naar het Vänermeer.

Dag 19 Bezoek aan het mooiste barokke kasteel van Zweden en een zalmrokerij.

Dag 20 Op naar Göteborg, de tweede grootste stad van Zweden.

Dag 21 Göteborg is een compacte stad waar we met een gids, te voet, de vele bezienswaardigheden ontdekken. Zowel houten huizen en oude straten als bijzondere kerken en handelsgebouwen zijn getuigen van een rijke geschiedenis. De natuur is nooit ver weg in deze stad. Hier nemen we ook afscheid bij een gezamenlijk diner.

Dag 22 Individuele terugreis.



LEDENPRIJS

per persoon
(basis: 2 pers./eenheid): € 1.483

per bijkomende persoon
(vanaf 3de pers.): **Prijs op aanvraag**
alleenreizende: € 2.154
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden incl. taks en elektriciteit • stadsbezoeken met gids in Malmö, Ystad, Norrköping, Stockholm en Göteborg • Inkom Malmö: design center, disgusting food museum, Ystad: Kurt Wallander Wandeling, Ales Stenar, Glimmingehus, IKEA-museum, Växjö glasmuseum, Norrköping: textielmuseum, Stockholm: stadsgids, ABBA-museum, Carl Milles museum, Vasa museum • rondvaart per boot • bezoek Läckö Slott, zalmrokerij • Gunnebo House, edible Country • 2 x lunch, fika en afscheidsetentje.

REISBEGELEIDING

Mic Van Roey

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM

1 mei 2024

RESERVEREN

via www.vkt.be/reizen

VRAGEN OVER DEZE REIS OF NOG GEEN LID?

travel@vkt.be of 09 223 77 91

