



30 AUGUSTUS - 3 SEPTEMBER 2021

Fietsvakantie Moezel

De meanderende Moezel vormt de rode draad van onze fietsvakantie. Deze machtige rivier biedt kilometerslange verrassende vergezichten in een streek met vele wijngaarden, bossen, heuvels, gezellige dorpen en gemoedelijke stadjes. Op het programma o.a. Trier, de oudste stad van Duitsland, met talrijke Romeinse bouwwerken, het charmante Bernkastel-Kues, een boottocht en een degustatie van lokale wijnen bij een 'Winzer'. Dit weekend is bedoeld voor recreatieve fietsers die een tempo van 15 km/u gewend zijn.

ROMEINS ERFGOED
ONTDEKKEN IN EN
RONDOM TRIER

DEELNAMEPRIJS

per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 323
per bijkomende persoon (vanaf 3de pers.): € 192
kinderen: prijs op aanvraag
alleenreizende: € 352
supplement hond: t.p. betalen

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden excl. elektriciteit (= volgens verbruik) • boottocht Moezel (incl. fietsvervoer) • stadsbezoek o.l.v. een plaatselijke gids in Trier incl. toegang Keizerthermen • wijndegustatie lokale wijnen (incl. vervoer H/T) • veerpont Wasserbillig H/T • welkomstdrink • afscheidsetentje (incl. vervoer H/T) • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING

Felix Timmermans

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM

1 juni 2021

RESERVEREN

Via het inschrijvingsformulier op p. 37 of www.vkt.be/reizen

(* Omdat het programma niet echt op kinderen is toegespitst, werden geen kinderprijzen voorzien. Mocht u toch met kinderen willen deelnemen, contacteer ons.



PROGRAMMA

Dag 1 Samenkomst op de camping. 's Avonds kennismaking, briefing en welkomstdrink.
Dag 2 Fietstocht op de oevers van de kronkelende Moezel naar een wandeling in het pittoreske Bernkastel-Kues, waar het smalste huis van Duitsland te vinden is. Tijdens de fietstocht stappen we ook even af bij een Romeinse villa en een Romeinse 'Weinkeller', en we bekijken ook een Romeins wijnschip. De terugtocht maken we per boot en zo kunnen we volop genieten van schitterende panorama's vanop de Moezel.
Dag 3 De oudste stad van Duitsland, Trier staat vandaag op ons programma. In deze Romeinse stad voert een stadsgids ons langs de Porta Nigra, het laatromaans Driekönigenhaus, de middeleeuwse Hauptmarkt met de imposante toren van de St. Gangolfkerk, de St. Peter Dom en de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Romeinse Basilica van Constantijn, het 18de-eeuws rococo Keurvorstelijk Paleis en de Romeinse keizerlijke thermen. 's Namiddags is iedereen vrij om verder deze gezellige stad te verkennen. 's Avonds leren we tijdens een 'Weinprobe' bij een 'Winzer'

verschillende lokale wijnen kennen. We nemen hiervoor taxi of minibus.
Dag 4 Vandaag fietsen we langs de machtige Moezel naar het Luxemburgse Wasserbillig, gelegen op de samenvloeiing van de Sauer (Sûre) en de Moezel. Deze rivieren vormen de grens van Duitsland en Luxemburg. Na de middag zetten we met het veer over naar Oberbillig en vatten we de terugtocht aan. 's Avonds gezamenlijk afscheidsetentje met vervoer per taxi of minibus.
Dag 5 In de voormiddag maken we op de Mehringerberg een wandeling tussen de wijnranken. Einde van het fietsweekend en rit huiswaarts. Δ

