



4 - 23 JULI 2022

Verrassend Spanje

HET GROENE
PARADIJS

Niks dan hoogtepunten mag je verwachten op deze rondreis door Noord-Spanje. Een verrassende mengeling van oogverblindende natuur met een rijk erfgoed aan monumenten en sporen van verschillende beschavingen. Een ontmoeting met zon, gastronomie en gastvrijheid. We starten in het Baskenland met San Sebastian (een parel van een kuststad!) en hoofdstad Bilbao (het Guggenheim!). Daarna trekken we verder naar Cantabrië en Asturië en bezoeken er o.m. de gezellige havenstad en kuuroord Santander, de bergwereld van 'Picos de Europa', Potes en de prehistorische grot van Soplao. Ook Gijón, Oviedo, León en Burgos zullen je zeker bekoren. Laat je overweldigen en verlekken door dit groene paradijs!

PROGRAMMA

Dag 1 Samenkomst op een rustige camping aan zee in het hart van het Spaanse Baskenland langs de golf van Biskaje. Kennismaking en welkomstdrink.

Dag 2 Gezamenlijke wandeling en verkenning van Zarautz, het kleine sfeervolle (surf)stadje vlakbij de camping. Flaneren langs de boulevard, een verkenning van de haven, surfers spotten, een gezellige tijd op het strand, terrasjes doen: de mogelijkheden zijn talrijk. 's Avonds genieten we van een gezamenlijk etentje op de camping.

Dag 3 Met de trein naar het wondermooie San Sebastian (Donostia) voor een gegendste wandeling. In het oudste stadsdeel snuiven we op elke hoek de geur op van 'pinxtos' (lokale Baskische tapas), die we natuurlijk ook gaan proeven. De neogotische kathedraal verdient eveneens een bezoek met wat uitleg. Met

het kabelliftje trekken we dan weer naar Monte Igueldo voor adembenemende vergezichten over de stad en de baai.

Dag 4 Verplaatsing naar de omgeving van Bilbao.

Dag 5 Met de tram naar het centrum van Bilbao voor een geleid bezoek langs de talrijke hoogtepunten: het Guggenheim museum, het oude stadsdeel (Casco Viejo), de kathedraal, de Plaza Nueva, het Teatro Arriaga, het Palacio Chávarri, de typische Mercado de la Ribera ...

Dag 6 Vrije dag om te genieten van de camping en het strand. Of trek nog eens naar Bilbao waar zeker nog voldoende te bekijken en te beleven valt. Ook diegenen die niet kunnen weerstaan aan de overheerlijke gastronomie, kunnen zich nog eens lekker culinair laten gaan.

Dag 7 Verplaatsing naar de omgeving van Comillas.

Dag 8 Busexcursie naar Santander, 'de stad tussen blauw en groen'. Samen met

een gids verkennen we het centrum van deze sierlijke hoofdstad van Cantabrië met o.m. de Plaza Porticada en de kathedraal. We trekken ook tijd uit voor maritiem Santander, de prachtige stranden, de vuurtoren en het schiereiland Magdalena. Op heen- of terugreis naar de camping houden we ook even halt in Santillana del Mar, één van de mooiste dorpen van Cantabrië en zowaar een middeleeuws openluchtmuseum!

Dag 9 Met taxi's of busjes naar het nabijgelegen kustdorpje Comillas, waar Gaudi een klein meesterwerk ontwierp. O.l.v. een gids stappen we ook binnen in het Palacio de Sobrellano.

Dag 10 Vandaag een magistrale bus-excursie (met gids aan boord) door de Hermida-kloof en de bergwereld van Picos de Europa. We nemen de kabelbaan naar Fuenté Dé (die uitzichten!), verwennen onze smaakpapillen tijdens een gezamenlijke lunch, bezoeken het

klooster van Santo Toribio en wanen ons even speleoloog in de El Soplao grot.

Dag 11 Verplaatsing naar de omgeving van Gijón.

Dag 12 Al wandelend, fietsend of met de taxi naar de vlakbij gelegen prachtige promenade aan Playa de San Lorenzo in het centrum van Gijón, om dan te belanden in de oude stad met o.m. zijn prachtige pleinen, de Torre del Reloj, de Romeinse termijnen en de haven met zijn typische visserssteegjes.

Dag 13 Busexcursie (incl. lunch) naar Oviedo. Een stadgids toont ons o.a. de flamboyante kathedraal en de Romeinse Camara Santa uit de 9de eeuw. Buiten de stad bezoeken we ook nog een Unesco-wereldmonument: de kerk van Santa Maria del Naranco.

Dag 14 Verplaatsing naar León, gelegen op de zuidelijke hellingen van het Cantabrisch gebergte.

Dag 15 Naar León voor een gegendste rondleiding met o.a. bezoek aan de

imponerende gotische kathedraal met schitterende glasramen, de San Isodoro basiliek met het koninklijk Pantheon en de rijke schatkamer.

Dag 16 Verplaatsing naar Burgos.

Dag 17 Naar Burgos voor een geleide stadswandeling met vooral een bezoek aan de kathedraal en de antieke straatjes. In de namiddag bezoek en proeverij in een bekende bodega op wandelafstand van de camping. Burgos kent als geen andere stad in Spanje een bruisend avond- en nachtleven. Wie wenst nemen we dan ook mee op sleeptouw om mee te genieten van deze unieke ervaring.

Dag 18 Verplaatsing naar Navarrete.

Dag 19 In de namiddag met taxi's naar Logroño (hoofdstad van La Rioja) voor een wijndegustatie in een typische bodega. Daarna proeven we tijdens ons

gezamenlijk afscheidsetentje nog een laatste keer al het lekkers wat deze regio te bieden heeft.

Dag 20 Einde en individuele terugreis. Δ

DEELNAMEPRIJS

per persoon (basis: 2 pers./eenheid): € 1.139
per bijkomende pers. (vanaf 3de pers.): € 735
alleenreizende: € 1.488
kinderen: prijs op aanvraag
(honden niet toegelaten)

IN DE PRIJS INBEGREPEN

Alle kampgelden incl. elektriciteit en taksen • Bilbao Biskaia Card 48u • geleide stadswandelingen San Sebastian (incl. kabelliftje), Bilbao en Comillas (incl. toegangsgeld Palacio Sobrellano en geleid bezoek aan El Capricho Gaudí) • geleide bezoeken incl. toegangsgelden kathedralen van Bilbao, León en Burgos • busexcursies dag 8, dag 10 en dag 13 volgens programma • Pinxtos (tapas) dag 3 • 4 etentjes (2 x lunch tijdens busexcursie, diner dag 2 en afscheidsetentje) • wijndegustaties in Burgos en Logroño • welkomstdrink en extra drinks • reisbrochure.

VLAAMSE REISBEGELEIDING

Roland April

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM

15 maart 2022

RESERVEREN

Via het inschrijvingsformulier op p. 37 of via www.vkt.be/reizen

